



Op culinair gebied heeft Bergen op Zoom een unieke combinatie van drie As: Asperges, Ansjovis en Aardbeien. De ansjovis wordt al generaties lang via de ambachtelijke methode van de weervisserij gevangen. In mei en juni worden dagvissen naar de weervisserij georganiseerd. De kleine visjes vormen samen met de verse voorjaarssoort asperges en aardbeien van de zandgronden een verrassend menu. De Brabantse Wal Asperge onderscheidt zich van andere asperges door een lichte zilte smaak. Langs de zandgronden is een fietsroute uitgezet langs de aspergevelden en u kunt rechtstreeks bij de boer asperges en aardbeien kopen.

Wilt u een avondje uit, naar het theater, muziek luisteren, of onderuit zakken bij de film? In Bergen op Zoom zijn verschillende uitgaansgelegenheden. Het prachtige historische theater 'De Maagd' en Poppodium Gebouw-T bieden elke maand een gevarieerd programma. Lekker eten bij een gezellig eetcafé of één van de vele restaurants. Op de Grote Markt en het Beursplein kunt u in de schaduw van de historische gebouwen genieten van een drankje op het terras.

Uitgaansgelegenheden

Tijdens uw verblijf in Bergen op Zoom mag een bezoek aan stadspaleis Het Markiezenhof niet ontbreken. Van mei t/m oktober zijn in het centrum van Bergen op Zoom de monumenten de Sint Gertrudiskerk, de Gevangenpoort, het Stadhuis en de Synagoge opengesteld voor bezichtiging. Aan de hand van het gidsje Stadsaanleiding Bergen op Zoom, kunt u op eigen gelegenheid deze monumenten en nog veel meer bezienwaardigheden ontdekken. Met de themawandelingen onder leiding van een gids ontdekt u nog meer van de stad. Ook voor kinderen biedt Bergen op Zoom en omgeving mogelijkheden. Beklim de toren van de Sint Gertrudiskerk, in de volksmond genaamd de Peperbus, voor een geweldig uitzicht over de stad. Ook kinderboerderijen, zwembaden, (indoor)speeltuinen en het klimbos liggen binnen handbereik.

Toeristische attracties in en om Bergen op Zoom



Bergen op Zoom is een stad waar shoppen en geschiedenis hand in hand gaan. De historische binnenstad herbergt een gezellig winkelhart met de 'WinkelAcht' waar het heerlijk shoppen is. Een compact en autovrij gebied met een aantrekkelijk winkelaanbod. In het centrum vindt u veel bekende ketenbedrijven, maar ook winkeltjes met een bijzondere aanpak. Veel van deze winkeltjes zijn gevestigd in een van de monumentale panden die Bergen op Zoom rijk is. Van antiek tot culinair kookgerei, van derde wereld producten tot handgemaakte sieraden en van muziek-instrumenten tot vintagekleding. Collectie, de inrichting en uitstraling van deze winkeltjes en de persoonlijke benadering van de klant maken van winkelen in Bergen op Zoom funshopping. Iedere eerste zondag van de maand is het koopzondag met leuke activiteiten en gratis parkeren.

Winkelen

Midden op de Brabantse Wal ligt Bergen op Zoom. De stad behoort tot een van de oudste steden van Nederland. Smalle straten, oude pleintjes en eigenzinnige monumenten vertellen het verhaal van een rijk en bewegende stad, dat al meer dan achthonderd jaar terug gaat. De historische binnenstad vormt een uniek decor voor leuke winkeltjes, cafés en sfeervolle restaurants. Het stadscentrum staat meer dan 800 monumenten, waarvan er ruim 200 op de rijksmonumentenlijst staan. Stralend middelpunt is Het Markiezenhof, het oudste stadspaleis van Nederland. Het voormalig woonpaleis van de heren en markiezen van Bergen op Zoom is o.a. in gebruik als stad- en regiomuseum en in de zomermaanden is dit een levendige plek waar regelmatig activiteiten plaatsvinden. Het oudste monument van Bergen op Zoom is de Levevrouwepoort, ook wel de Gevangenpoort genoemd. Het gebouw maakte deel uit van de vestingmuren rond de stad en deed later dienst als gevangenis. Rondom de Grote Markt zijn fraaie monumenten te zien: de Sint Gertrudiskerk, stadsschouwburg De Maagd en het monumentale stadhuis. In Kavelijn Op den Zoom is het vestingverleden van de stad te zien. De ondergrondse gangen (de Kazematten) vormen de laatste overblijfselen van de vermaarde Bergse vesting, gebouwd door Menno van Coehoorn.

Aangenaam Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM



Wandelen en fietsen

Er is geen betere manier om de stad te leren kennen dan te voet. Bergen op Zoom biedt verschillende mogelijkheden. Op eigen gelegenheid, aan de hand van een beschreven wandeling, onder leiding van een gids, bewegwijzerd en zelfs op een eigentijdse wijze, de smartphone! Kortom voor elk wat wils.

De fiets is bij uitstek het vervoersmiddel om Bergen op Zoom en omgeving te ontdekken. De omgeving staat niet voor niets bekend als het Brabantse *Walhalla* voor fietsliefhebbers. Tal van fietsroutes leiden u langs prachtige monumenten, rustieke boerenerven, door open polderlandschappen en bos en heide, langs het water en gezellige terrassen en laten u genieten van mooie uitzichten. Op www.vvbrabantsewal.nl vindt u alle fiets- en wandelmogelijkheden.

Verblijfsmogelijkheden

Wie van zijn verblijf in Bergen op Zoom een meerdaags uitstapje wil maken, kan terecht in accommodaties in elke categorie en prijsklasse. Van een eenvoudige boerencamping tot een luxe 4-sterren hotel. De spreekwoordelijke Brabantse gastvrijheid treft u overal, zodat u zich snel op uw gemak zult voelen.

Voor een compleet overzicht van alle accommodaties, uitgaansgelegenheden en restaurants in Bergen op Zoom en omgeving www.vvbrabantsewal.nl.

Volg ons op Facebook en Twitter



VVV Brabantse Wal
Kortemeestraat 19 - 4611 TL Bergen op Zoom - Tel. 0164-277 482
E-mail: info@vvbrabantsewal.nl - www.vvbrabantsewal.nl

APRIL 2014



Bergen op Zoom



Nederlandse Vestingsteden



MAAGDELIJKE VESTING

Bergen op Zoom is een typisch Brabantse stad. Door de ligging aan de Schelde groeide Bergen op Zoom in de middeleeuwen uit tot een welvarende handelsstad. In 1533 werden Stad en Land van Bergen op Zoom tot Markiezaat verheven. De vele belegeringen en gevechten, maar ook de weelde en rijkdom van de Markiezen komen in de vele monumenten, die de stad rijk is, weer tot leven. De historische panden vormen nu een uniek decor voor een indrukwekkend bezoek.

Geschiedenis

Bergen op Zoom is in de loop van de 13e eeuw uitgegroeid tot stad en werd omstreeks 1330 van een omwalling voorzien. Het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog was aanleiding tot het versterken en uitbreiden van de grensvesting Bergen op Zoom, omdat deze stad 'De sleutel van Zeeland' was. Wanneer Bergen op Zoom zou vallen lag Zeeland open om ingenomen te worden door de Spaanse troepen. De Zeeuwse Staten stuurden daarom extra troepen. Er zijn diverse overblijfselen die getuigen van de langdurige belegeringen van het stadje, zoals de belegering van Parma in 1588 en van Spinola in 1622.

Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog werd er aan het onderhoud van de vestingwerken nauwelijks aandacht besteed. In het rampjaar 1672 kon het Franse leger de vesting dan ook vrij gemakkelijk op de knieën dwingen. Nadat de vesting herwonnen was voor de Hollanders kreeg Menno van Coehoorn opdracht om de stad te versterken. Men ging ervan uit dat de stad niet ingenomen kon worden en de vesting kreeg daarom de bijnaam "La Pucelle" (de Maagd). Helaas, de reputatie van "La Pucelle" werd niet waargemaakt! De Fransen namen in 1747 na een bombardement Bergen op Zoom in.

De komst van de Franse revolutionaire troepen zorgde voor het einde van het gezag van de Markiezen, die sinds de 15e eeuw behoorden tot vooraanstaande bestuurders in de Zuidelijke Nederlanden. De bezetting duurde van 1795 tot 1814. Bij de afscheiding van België in 1830 kreeg Bergen op Zoom weer de functie van grensvesting.



Voor meer informatie:
VVV Brabantse Wal
Kortemeestraat 19
4611 TL Bergen op Zoom
T: 0031 (0)164 277482
E: info@vvvbrabantsewal.nl
I: www.vvvbrabantsewal.nl



- 1 - Markiezenhof
- 2 - Lievevrouwepoort
- 3 - Sint Gertrudiskerk
- 4 - Stadhuis
- 5 - Ravelijn Op den Zoom

Bezoek de website
www.vestingsteden.nl

Vereniging Nederlandse Vestingsteden
Postbus 10.001 - 4940 GA Raamsdonksveer
E-mail: info@vestingsteden.nl

Bezienswaardigheden

- In Het **Markiezenhof**, voormalig woonpaleis van de heren en markiezen van Bergen op Zoom, is een museum gehuisvest. In de zomerperiode is het hof bij uitstek het levendige gedeelte van de stad waar optredens, boekenmarkten en openluchtvoorstellingen plaatsvinden.
- De **Lievevrouwepoort**, het oudste monument van de stad, dateert uit de 14e eeuw en is één van de weinig overgebleven voorbeelden van stadspoorten zoals die in de middeleeuwen in Nederlandse steden te vinden waren.
- De **Sint Gertrudiskerk** in het centrum van de stad was oorspronkelijk waarschijnlijk een heel eenvoudig kerkgebouw. Tot het eind van de 15e eeuw is de kerk regelmatig uitgebreid en verfraaid. In 1747 werd de kerk voor een groot deel verwoest door de Fransen. Gelukkig heeft de toren, met als bijnaam de "Peperbus", de verwoesting overleefd. Dit biedt u de mogelijkheid deze toren te beklimmen en Bergen op Zoom vanuit de lucht te bekijken.
- Het **Ravelijn Op den Zoom** is één van de weinig overgebleven onderdelen van het vestingstelsel dat aan het einde van de 19e eeuw rond de stad lag.
- De voordeur van het **stadhuis** bevindt zich niet in het midden van de gevel. Dit geeft aan dat het huidige pand een samenstelling is van verschillende gebouwen. De in gouden letters aangebrachte spreuk "Mille Periculis Supersum" (Duizend gevaren kom ik te boven) herinnert aan de rol van Bergen op Zoom tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

